



DEBATT. .

🕒 2017-01-16 09:53



Storbritanniens före premiärminister och före moderate partiledaren Fredrik Reinfeldt i SVT:s programserie "Toppmötet".

Bild: Jonas Åhlund/SVT

SVT:s "Toppmötet" lovsång till imperialistisk politik

Har ni saknat Fredrik Reinfeldt, mannen med de allvarsamma ögonen och det sneda leendet? Nymoderaten med "öppet hjärta". Han försvinner aldrig länge från medierna. Vill man fortsätta tjäna pengar gäller det att spela på rätt hästar.

Den bok som han lät trycka som 28-åring blev pinsam och gömdes undan. Han lärde sig läxan. Vid makten var han effektiv. Det som jämlikhetsrörelserna byggt upp, revs ned. "Öppna era hjärtan", sa han med darrande stämma, innan handduken kastades in.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?

Swisha en peng till: **123 148 087 0**

Försök förstå vidden av hyckleri hos en person, boende i den kommun som tar emot minst flyktingar, som utarmar statens budget för finansiering av överklassens lyx-konsumtion och avslutar "politikerkarriären" med uppmaning om öppna hjärtan.

Många gick på det. Kanske var moderaten godhjärtad trots allt?

Senaste nytt i SVT är att USA-vänliga politiker får egna pratprogram. Programmet "Toppmötet" – ytligt sett ett kändisprogram skapat av den medelmåttige överklass-komikern Felix Herngren – skulle kunna vara en direktbeställning av Nato.

Låt mig presentera gästerna. Jens Stoltenberg fick Fredrik Reinfeldt ingen bra start med. Men varför ställer norrmannen upp i programmet, undrar ni? Jo, det finns en sak som starkare förenar de två än en norsk massaker, nämligen kärleken till Nato. Stoltenbergs stora ideologiska fråga var en gång att lämna Nato och montera ned de storpolitiska blocken. Nu är denna ungdomligt dumdristiga idé glömd, och i egenskap av Natos generalsekreterare hänger han sig totalt åt vapenskrammel.

Gäst nummer två är Reinfeldts före-bild. 2005, innan valet, kopierades Anders Fogh Rasmussens modell, att ta väljare från S genom att stjäla begrepp och retorik. Rasmussen, en av Irakkrigets främsta förespråkare, blandade in Nato i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern. Stöd till fascister i Ukraina, jihadister i Syrien och "rebeller" i Libyen är andra meriter i hans cv. USA använde honom även för att förstöra så mycket som möjligt av Europas relationer till Ryssland.

Nu till de två fina gästerna. Damerna först. Condoleezza Rice bjöds till Rosenbad 2008 mitt under massakern av Irak. Som sekreterare till en av tidernas störste krigsförbrytare (Bush) kom hon fram i karriären. Hon stödde en olaglig invasion i Irak, baserad på lögn. Hon anses ligga bakom tortyrmetoder som utdragningar av fingernaglar och skendränkningar. Hon tog al-Qaida till Irak och lämnade ett land i spillror, med hundratusentals mördade och flera miljoner flyktingar som "hämnad" för en attack (11/9) som inte hade något att göra med Irak.

Krigsförbrytaren och mångmiljonären Tony Blair – här snackar vi blodtörstighet. Under hans första sex år beordrades brittiska trupper i strid i större omfattning än vad någon annan premiärminister gjort i brittisk historia: Irak, Kosovo, Sierra Leone och Afghanistan. Blair menar att det folkrättsvidriga angreppskriget i Irak var rätt. Resultatet är att terrorism numera mördar människor inte bara i arabvärlden, Asien och Afrika, utan även i det Europa som Blair påstod sig skydda.

Hur kan SVT vara så naivt? Är det ett samhälle på väg in i en ny fas som vi ser? När man tittar på det mycket sorgliga programmet "Toppmötet", som är en lovsång till fortsatta amerikanska imperialistiska krig med massakrerade civilbefolkningar, blir en sak tydlig. SVT-ledningen är inte naiv. Den är korrupt.

TOBIAS DREJBY
SKRIBENT

Rekommendera 1

Dela

Tweeta